

SCOUTS AMBERES KAMP 2023



@ Sint-Joris-Weert

VOORWOORD

Hallo scouties, ouders en alle andere lezers,

Binnenkort is het weer zo ver, ons langverwachte scoutskamp! Net zoals vorig jaar gaan we voor 7 dagen.

Dit jaar zullen we ook iets verder trekken, we gaan naar scoutsterrein de Kluis.

Zoals jullie lezen zal niemand zich vervelen tijdens het kamp! Lees zeker allemaal Het kampboekje goed door en dubbelcheck wat je wel en niet moet meenemen.

Ne stevige linker,
De leiding van scouts Amberes

ALGEMENE KAMPINFO

Kampperiode

→ zondag 2 juli - zaterdag 8 juli

Vertrek

We spreken af met de jonge en oude groep om **10u00** aan het standbeeld op het Koningin Astridplein (voor Centraal station). Van daaruit vertrekken we met de trein naar het kampterrein.

Einde Kamp

Het kamp eindigt op zaterdag **8 juli**, om **ongeveer 15:30** terug **aan Samentuin Damhof, Lange Lobroekstraat tegenover nummer 41**. Indien er vertraging is (door vertraging op de bus, ...) laten we dit weten via de ouderwhatsapp.



Kampprijs

Wapoenen en (jong)givers betalen **70€** (Leden met verminderd lidgeld betalen **42€**)

Dit bedrag dient betaald te worden via storting op de scoutsrekening met duidelijke vermelding van het kamp en naam/namen. Na inschrijving via de link zal u een mail ontvangen met een betalingsuitnodiging.

Adres Kampplaats

Kluis 1

3051 St.-Joris-Weert

Brieven

Probeer er rekening mee te houden dat de brieven enkele dagen onderweg kunnen zijn. Zeker wanneer er nog eens een weekend tussen valt. Probeer ook gevoelige onderwerpen (vb weggelopen huisdier,...) te vermijden.

Vermeld op de brief ook steeds "**Tak + Scouts Amberes**". Zo zijn we zeker dat post bij ons aankomt.

Noodnummers

→ Sid Moeyersoms

0483/23.91.86

→ Jozefien Mellebeek

0476/24.50.31

Gelieve deze enkel te gebruiken in geval van NOOD. Op scoutskamp leven we volgens het gezegde: "*Geen nieuws is goed nieuws*".

Bezoek van de leiding

Uiteraard is het niet voor iedereen even gemakkelijk om mee op scoutskamp te vertrekken. Om ervoor te zorgen dat ouders onze leden met een gerust hart op kamp laten gaan, geven wij graag mondeling meer uitleg over het kamp.

Bent u hierin geïnteresseerd, gelieve dan een seintje te geven aan de leiding ☺!

Kamphema

Het kamphema is 'Piraten'. We gaan hier dus vele spelletjes rond doen. Verkleedkleden meepakken mag dus ook zeker ☺!

Voeding & Medicatie

Indien er bepaalde allergieën zijn of een speciaal dieet dat uw kind volgt laat het ons zeker weten. Zo kunnen wij tijdig alternatieven voorzien. Dit geldt ook voor vegetariërs, kinderen die halal eten, ...

Indien uw kind medicatie neemt en wij dit mee dienen op te volgen, laat het ons ook weten.



ALGEMENE KOFFERTIPS

Een goed ingepakte koffer is al een begin voor een geslaagd kamp. Niets vervelender dan na de eerste dag al te ontdekken dat je je onderbroeken vergeten bent. Lees daarom zeker volgende benodigdheden na!



- Onze **Amberes- trui, T-shirt of scoutsdas**. Wil je graag nog Amberes-kleren kopen? Ga dan naar <https://scoutsamberes.be/scoutskledij>
- **Zonnecrème** zorg dat de veiligheidsfactor aangepast is aan je huidtype. Het is geen pretje om te verbranden.
- Vergeet geen **regenjas** (met kap) en eventueel een regenbroek. We zijn al enkele jaren blij geweest dat we ze bij hadden, het zonnetje schijnt jammer genoeg niet altijd...
- Een **zaklamp** om je weg in het donker te vinden (met eventueel reservebatterijen)
- Om het wat leuker te maken tijdens de platte rust, zijn strips, kaarten, spelletjes, papier om brieven te schrijven, ... altijd toegestaan.
- Een **Kids-ID!** (die we hopelijk niet nodig hebben ☺)

Wat we zeker **NIET** meenemen

- Snoep: wij zorgen op tijd voor een 4-uurtje.
- Gameconsoles, mp3, 4,... etc: geen idee waarom je dat zou meenemen, entertainment is er de hele dag door! (Indien toch aanwezig, is scouts niet verantwoordelijk voor eventuele schade)

Wat Wapoenen zeker **NIET** meenemen

- Zakmessen: daar kan je enkel jezelf of andere mee verwonden.
- GSM: Geen nieuws is goed nieuws. Brieven van op kamp hebben ook hun charmes!



Nog eens een klein overzicht/checklist

- o Slaapzak + luchtmatras/veldbed (eventueel kussen en pomp, dit kan ook geleend worden door de scouts, zie verder in dit boekje)
- o Slaapkledij + knuffel
- o Wasgerief: washandjes, badhanddoeken, keukenhanddoeken om af te wassen, tandpasta, tandenborstel, douchegel, shampoo, ...



- o Lange broeken, korte broeken, shorts, onderbroeken, ...
- o Kousen, schoenen, sandalen, sportschoenen, stapschoenen, laarzen, eventueel zwemsandalen.
- o Truien, t-shirts, onderhemdjes, warme trui tegen de koude...
- o Zwemgerief: zwembroek/bikini/badpak, badhanddoek, zwemmutts, zwembril
- o Regenjas, regenbroek
- o Verkleedkieren
- o Materiaal voor tijdens platte rust (strips, spelletjes,...)
- o Linnenzak (voor de vuile was)
- o Fluovestje
- o Pillamp + batterijen
- o Adressen om briefjes naar te schrijven, enveloppe, postzegels
- o Rugzak
- o Drinkenbus
- o Zonnecrème (met naam op!!!)

Wat verder zeer belangrijk is

- o Medicijnen (worden eventueel aan de leiding bezorgd met vermelding naam en gebruiksaanwijzing)
- o **Kids-ID/Identiteitskaart** (word ook afgegeven bij vertrek/aankomst)

Schrijf overal (kledij, slaapzakken, knuffels, stripverhalen, zaklamp, drinkenbus,...) jullie naam of initialen op!!! Jaarlijks hebben wij een berg aan verloren voorwerpen die we graag willen verkleinen!



UITLEEN MATERIAAL

Omdat de aankoop van slaapzakken, luchtmatrassen en trekkersrugzakken behoorlijk kostelijk is hebben wij dit materiaal ter beschikking om uit te lenen.

De rugzakken kunnen opgehaald worden vanaf woensdag 29/06 om 19u. Voor het exacte tijdstip kun je contact opnemen met Joke (0486 61 60 76).

De uitgeleende slaapzakken en matjes nemen wij mee naar het kampterrein en moeten dus niet opgehaald worden.

GEZOCHT: HULP VAN OUDERS OF VRIENDEN!!!!



Koks en kokkinnen om op 8 juli avondeten te maken. Dan kunnen we 8 juli samen met leden, leiding en ouders avondeten aan het lokaal, om in schoonheid af te sluiten.

Om **17u00 ongeveer** gaan we samen avondeten en afsluiten



Helpende handen om op 8 juli overdag, tussen 15u en 17u te komen helpen om materiaal op te ruimen en weg te leggen én het eten klaar te zetten.

Wil je helpen? Laat het ons weten op www.scoutsamberes.be/8juli

AVONDLIED



O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om U te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken U voor wat we ontvingen,
En vragen, Heer, verlaat ons niet!

Knielen, Knielen,
knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê!